



Til fods langs Jyllands gamle handelsvej

Zu Fuß an dem alten Handelsweg Jütlands entlang

Walking along Jutland's old trade route

The North Sea Trail/NAVE Northrail project is partly funded by EU through Interreg IIb North Sea Programme



Drivvejen

Vandrerruten Drivvejen er betegnelsen for et net af historiske veje kombineret med nye stiforløb gennem Vest- og Sønderjylland. Den afmærkede rute er vist på kortet. Drivvejen er over 200 km lang og fuld af spændende kulturhistoriske seværdigheder og flotte naturoplevelser.



Følg de blå skilte

På tur

Drivvejen går ad stier og mindre veje og er primært en vandrerrute. På de fleste strækninger er det også muligt at cykle. For den, som mere målrettet vil besøge seværdighederne undervejs, er bilen også en mulighed.

Overnatning

Der er mange forskellige overnatningsmuligheder langs Drivvejen såsom kroer, hoteller, Bed & Breakfast, bondgårdsferie, vandrerhjem og campingpladser. Nogle steder er der primitive overnatningspladser, som kan benyttes gratis. Spørg på det lokale turistkontor.

Information

Ved flere seværdigheder på ruten er der opsat informationstavler. Da de historiske drivveje bestod af mange ruter, kan informationstavlerne være opsat uden for den afmærkede rute.



Vil du vide mere, kan du købe bogen Drivvejen, som detaljeret beskriver ruten med spændende historier og giver indblik i Drivvejens betydning.

Pas på naturen

Nogle steder har private lodsejere stillet veje og stier til rådighed for vandrerne. Tag hensyn til privatlivets fred, naturen og dyrene. Hold hunden i snor og smid ikke affald i naturen. Parkér kun bilen, hvor der er afmærket med P-skilt.



Der Treibweg durch Westjütland folgt Wanderwegen und kleineren Wegen. Er ist primär ein Wanderweg, aber an mehreren Stellen ist die Fahrt von sowohl Radfahrern als auch von Autofahrern möglich. Übernachtung ist möglich in "Shelters", an Campingplätzen, in Gasthöfen, Hotels, Bed&Breakfast, Bauernhöfen und Jugendherbergen. Einige Sehenswürdigkeiten sind mit Informationstafeln ausgestattet. Der Wanderweg folgt auch Privatwegen. Hunde sind an der Leine zu führen, die Natur ist sauber zu halten und Autos sind nur auf den markierten Parkplätzen abzustellen.

The Drove road through Western Jutland follows footpaths and minor roads. It is primarily a walking trail, however, some places are wide enough for both bicycles and cars. Overnight accommodation is possible in shelters, at camping sites, inns, hotels, B&Bs, farms and hostels. Information boards are found at places of interest. The walking trail also follows private roads. Therefore keep your dog on a leash at all times, keep the countryside tidy and park the car in marked parking areas.



Et markant toetages turbinehus med en kerne fra 1796 er i dag eneste rest af Vegen Mølle lige syd for Holstebro. Man kan stadig se opstemningen og kanalen, der førte vand til møllen. Området er en kultur- og naturhistorisk perle.



Brejninggårds smukke hovedbygning blev bygget i 1580'erne af Hans Lange og Johanne Skram. Facaden har en enestående frise af store, dekorerede fliser af terracotta.



I 1700-1800-tallet var der rækker på de jyske heder. Rækkerne levede af tiggeri og usselt arbejde. De blev betragtet som urene og var udstødt af samfundet. I kirken ville ingen sidde ved siden af dem. I Dejbjerg Kirke kan man stadig se de umagele rækkerstole stå i tårnummet.



Danmarks første andelsmejeri blev stiftet i Hjedding i 1882. Sidst i 1800-tallet vandt andelstanken frem, så flere gik sammen om et fællesskab, først i brugsforeninger, så i mejerier m.m. Mejeriet i Hjedding er i dag indrettet til museum.



De fleste af Vardes bygninger er opført efter de store brande i 1779 og 1821. Branden i 1821 bredte sig hurtigt, men blev hurtigt slukket. Kort efter tog ilden dog fat igen, og store dele af Varde gik op i flammer. Efterfølgende viste det sig, at skomager Morten Jonassen havde sat ild til sit eget hus for at få forsikringssummen. Han blev halshugget i 1822.



I Sankt Knuds Kirke i Bramming ligger adelsmanden Kaj Lykke i en gravkrypt under tårnet. Her blev han begravet, efter at han faldt af en hestevogn og brækkede halsen i 1669. Det siges, at han om natten spøger, når han leder efter sit hoved, der blev skilt fra kroppen ved begravelsen.



I Ribe ligger Maren Spliids hus. Heksen Maren Spliid blev henrettet i Ribe i 1641. Hun boede på dette sted med sin mand, skrædderen Laurids.



To soldater fra Løgumkloster Garnison – Cristen og Jens – forelskede sig i den samme pige. Hun så dog kun til Jens, og i jalousi skød Cristen rivalen. Han blev halshugget i 1763 på Galgebakken ved Løgumkloster, overværet af en tusindtallig skare.

I 1700-tallet blev gudstjenesten i Tønder afholdt på tysk. Beboerne i Emmerske, øst for Tønder, var dansksprogede, og man sagde, at de hellere gik i tøremosen end i kirke! I 1730 skaffede en indsamling i Tønder midler til opførelsen af en bedesal i Emmerske. Der holdes stadig gudstjenester i bedesalen.



www.northseatrail.org

— Afmærket rute
- - - Ikke afmærket rute

10 km